

Ontboezeming

Het is zo gebeurd
Onbedoeld bedoeld, niet geweten geweten,
Verwilt, verwijderd, pijn, au.
Zwijgen.

Dan is het daar, de angst,
En in zijn schaduw de afstand, het verlies,
De Pijn.
Schreeuwende stemloze geluiden
In Stilte.

Geweld, oorlog, wraak,
Geweld, uitsluiting, angst,
Terreur, stilte, angst,
Geweld, wraak, angst.

Schuldgevoel, angst,
boetedoening, biecht,
Rust, Onrust.

Een opening, zoekend naar
warmte, veiligheid,
een toekomst.

Reflectie, denken, voelen.

Handen, huid, versmelting, samen zijn.

Sorry, vergiffenis, toenadering,
verandering, samen zijn, toekomst,
toenadering,

Denkende, ziende, voelende
Dappere Mens.

Meelevend, solidair, gelijkwaardig. Vrede.
Ontwaken, in het licht, lucht.
Rust . Stilte.

Hardop Zingende Vogels
In de ochtendgloed van een nieuwe dag.
Een Ontboezeming is daar.

Alejandra Slutzky (september 2010)